

## 1<sup>E</sup> INTERNATIONAAL BOWLINGTOERNOOI 8 – 10 NOVEMBER 2012 TE LONDEN

Vijf leden, te weten Gerard Priems – Edwin Munne – Louis Coppen – Annemieke Bouwmeester – Veronique Priems-Kessels, waren present bij dit toernooi dat werd georganiseerd door Londense Club Essex. Daarnaast was Nienke, 1,5 jarige dochtertje van Gerard en Veronique, ook mee gegaan.

Op 7 november waren wij om 19.30 uur vanuit Eindhoven Airport met de vliegtuig naar London Stansted Airport gegaan. Na een vliegreis van ongeveer 1 uur waren wij veilig geland. De aankomsttijd in Londen was ook om 19.30 uur. In feite heeft de vliegreis ons geen tijd gekost! Wij konden mee met de bus van de organisatie. Gek maar waar, de busreis duurde langer dan de vliegreis. Stansted ligt ver boven Londen en bowlinghal / Hotel (ze bevinden zich nagenoeg naast elkaar, zie foto) zijn in Zuid-Oost van Londen (Heathrow). Ongeveer 21.30 uur waren wij aangekomen in Ibis Hotel\*\*\*. Het inchecken ging vlotjes. Na wat gedronken te hebben gingen wij rondom middernacht slapen...



Op 8 november was het zover. Er deden liefst 34 clubs uit 13 verschillende landen (waaronder Verenigde Arabische Emiraten) mee. Er waren in totaal 53 mannen en 35 vrouwen. Er werd gebowld met het vaste oliepatroon, te weten 45 Feet.

Om 10.00 uur moesten wij, Edwin – Gerard – Louis, single (6 games) gaan bowlen. Edwin heeft een persoonlijke record van 6 games gegooid. Hij kwam op 1063 punten (zijn PK was 1062), dus een verbetering van EEN pinfall ! Gerard heeft indrukwekkend gespeeld en heeft zijn persoonlijke record ook verbroken! Hij gooide liefst 1366 punten (zijn oude PK was 1337). 's middags om 14.00 uur was de beurt voor Annemieke en Veronique. Nadat iedereen 6 games had gegooid, gaf de stand bij de heren aan dat Gerard bij de heren EERSTE is geworden. Applaus voor hem! 's Avonds gingen wij in de restaurant van de bowlinghal dineren en het was wel lekker. Rond 11 uur gingen wij onder de wol.....



Op 9 november om 10.00 uur waren Edwin samen met Frank Braan van BC Rotterdam en Annemieke samen met Veronique present om double (6 games) te spelen. Om 14.00 uur was de beurt voor Gerard samen met Louis. Wij hebben met z'n allen niet zo geweldig gedaan. Edwin met Frank eindigde op de 14<sup>e</sup> plek terwijl Louis met Gerard op de 16<sup>e</sup> plek kwam van de 23 deelnemende heren - dubbels. Annemieke samen met Veronique kwam op de 16<sup>e</sup> plek van de 18 deelnemende dames – dubbels.



Nadat iedereen 12 games (single en double) had gegooid, mochten de 32 beste heren en de 16 beste dames verder spelen voor de masters. Ja, hoor, Gerard (5<sup>e</sup>), Edwin (28<sup>e</sup>) en Louis (30<sup>e</sup>) hebben gehaald! Veronique (32<sup>e</sup>) en Annemieke (33<sup>e</sup>) zijn helaas uitgeschakeld. 's Avonds gingen wij dineren in Ibis Hotel en het heeft lekker gesmaakt. Rond 12 uur gingen wij naar de kames toe om van de nachtrust te genieten...

Op 10 november om 10.00 uur moesten Gerard, Edwin en Louis twee games gooien. De 16 beste heren zouden verder gaan. Helaas hebben wij met z'n allen gefaald en wij zijn allen roemloos uitgeschakeld. Alleen Frank van BC Rotterdam wist verder te komen en kwam verdienstelijk op de 6<sup>e</sup> plaats terecht !



's Avonds was er party in een andere Hotel die ongeveer 500 meters van onze Hotel bevond. Wij gingen te voet erheen. Daar in de zaal waren er ronde tafels waar wij per land bij elkaar konden zitten en eten... De menu bestond uit pompoensoep (heerlijk), kipgoulash met salade en gebakken aardappelen (was zo – zo) en dessert bestond uit diverse taarten, fruit en soesjes (heerlijk)

Daarna was tijd voor de prijzenuitreikingen. Gerard mocht, vanwege z'n beste single 6 games, een prachtige schaal met oorkonde krijgen van de voorzitter Engelse Bowlingbond voor Doven.



Ook waren er prijzen uitgereikt aan de 3 beste dames- en herendubbels. De 8 beste heren en de 6 beste dames van all events kregen allen een enveloppe met inhoud uitgereikt. Na de eindeloze bedankingen en toespraken, o.a. van Annemieke die namens BC Zuiden toesprak en de organisatie heeft van haar een Tilburgse kruikezeiker – beeld gekregen, was het feest rondom 12 uur afgelopen en gingen wij lopend terug naar onze hotel om kort te gaan slapen.....



Op 11 november gingen wij om 6 uur uit de veren. Om 7 uur gingen wij met de bus van de organisatie naar Stansted Airport. Na ruim een uur waren wij daar aangekomen. Na het inchecken konden wij wat eten en drinken alvorens wij met de vliegtuig weer terug gingen naar Eindhoven.... Het was een leuke en weer een ervaring rijker weekend geweest !